



### DE KOMODOVARAAN

de grootste nog levende hagedis



### DE KOLIBRIE

de mooiste en meest bijzondere vogels



### DE ZWAAN

wereldwijd zijn er 7 soorten zwanen



Het lijkt een roofdier  
in poezenverpakking!

# de BenGaal

een wilde uitstraling in een poezenverpakking



Stel je voor; 'Je ziet in een winkelrek een ansichtkaartje met een foto van een prachtige kat'. Hij ziet er wild uit, met vlekken net zoals een cheetah heeft. En toch is het gewoon een kat en geen wild dier! Je hebt geen idee welk ras het is en je gaat zoeken op het internet. Grote kans dat je bij de bengaal uitkomt. Deze kat wil je hebben! Het lijkt een roofdier in poezenverpakking!

De bengaal is een aantal jaren geleden in Amerika ontstaan uit kruisingen tussen tamme katten en gevlekte wilde Aziatische tijgerkatten. Deze Aziatische tijgerkat wordt Asian Leopard Cat genoemd. Dit wordt afgekort met ALC. Men wilde een nieuw tam kattenras met wilde uiterlijke kenmerken en vlekken creëren. De kop van de bengaal is klein met grote ronde ogen en kleine oren. Het lichaam is gespierd met zware botten. Het achterlijf staat wat hoger door de lange achterpoten. Het opvallendste aan de bengaal is de vacht. Deze is dik en kort maar voelt ongewoon zacht aan, als een pels. Een bengaal moet je voelen!



© 2008 Cattery Ifness, Ilona Koeleman



© 2008 Cattery Ifness, Ilona Koeleman

De meest voorkomende basiskleur is lichtgeel tot warmbruin. Dit wordt 'black tabby' genoemd en een crèmewitte basiskleur wordt 'snow tabby' genoemd. Het meest voorkomende patroon zijn donkere vlekjes. Dit wordt 'spotted' genoemd. Grote donkere kleurschakeringen wordt 'marble' genoemd. Sommige bengalen hebben glitter. In het zonlicht lijkt het net alsof de bengaal bestrooid is met goudstof. De bengaal is een betrouwbare kat maar heeft nog ongeveer 10% wild ALC bloed. Dat blijft merkbaar in het gedrag en in het uiterlijk.

## Wie is de wilde voorvader van de bengaal?

De ALC is een wilde kleine kat, ongeveer net zo groot als een gewone huiskat, die diep verborgen in de jungle van India, Zuidwest Azië en China leeft. Het is een nachtdier dat jaagt op kleine prooidieren.



Asian Leopard Cat

*"Ik hoor bovenaan de trap al een apart gepiep uit de huiskamer komen. Zahra heeft haar kittens op een rijtje gezet en is bezig met een lesje jagen. Een verdwaald veldmuisje schiet, volkomen in paniek, tussen mijn voeten door. Zahra volgt al grommend. De muis komt nogmaals op mij afrennen. Plotseling is de muis verdwenen! Zahra blijft echter om mij heen dralen. Wanneer ik met mijn linkerbeen schud hoor ik gepiep. Weet ik dat wel zeker? Ik schud nogmaals en weer hoor ik gepiep bij het schudden. De muis is mijn broekspijp ingeschoten! Ik heb nog nooit zo hard gegild en zo snel mijn broek uitgetrokken."*

De ALC is zeer schuw. In de bengaal verdwijnen schuwheid en wilde trekjes met de volgende generaties steeds wat verder naar de achtergrond. Toch hebben bengaal kittens, meer dan kittens van andere rassen, veel socialisatie nodig om uit te kunnen groeien tot lieve en betrouwbare katten. Ze moeten aan alles in huis en mensen wennen. Deze socialisatie moet in de eerste 14 weken van hun leven plaatsvinden. Als dat niet gebeurt, komt het helaas nooit meer goed, hoe hard je ook je best doet!

# nieuws Gierige en actieve katten



© 2008 Cattery Ifness, Ilona Kooleman

*"Felice scharrelt ondertussen in de huiskamer rond. Niet dat ze daar nu al zo'n behoefte aan heeft, maar Zahra's leerschool is van het oude stempel en streng. Zonder pardon wordt ze uit de bench naar een tuinkussen gesleept. Dan staat Zahra op, vleit zich wat verderop neer en kijkt vanaf een afstandje toe. Felice hobbelt heen en weer over de kussens, van rand tot rand. Over de houten vloer lopen lukt nog niet goed, ze glijdt weg met haar pootjes. Zodra ze mij in het vizier krijgt, gaat ze aan het uiterste randje staan en ze roept net zolang totdat ik een handdoekje voor haar uitspreid. Daar komt ze! Zo snel als haar wankelende pootjes haar al kunnen dragen en de handdoek wegschuivend onder haar gewaggel. Wanneer ze bij mij aangekomen is, klimt ze op me of komt bij me liggen. Ik zet haar weer op het handdoekje met haar neus richting Zahra. Dat had ik gedacht. Dat was niet de bedoeling! De zeldzame keren dat ze wel terug wankelt, duwt Zahra haar vrij hardhandig van het kussen af en de vloer op. Ze moet van mammalief de wereld verkennen, de grote gladde koude wereld in die huiskamer heet."*



# Bengalen kunnen heel hoog en ver springen

## Wat merk je nog van het wilde bloed in de bengaal?

Bengalen zijn nieuwsgierige en actieve katten die veel ruimte, aandacht en gezelschap nodig hebben. Een bengaal is meestal het gelukkigst samen met een andere bengaal. Bengalen binden zich sterk met hun baasje. Ondanks dat ze van gezelschap houden, zijn de meesten geen schoot- of knuffelkatten.

*"Zahra moet overal bij zijn. Wanneer je op de wc zit, valt ze je wc-papiertje aan. Wanneer je boodschappen aan het uitpakken bent moet je uitkijken dat je geen kat in de kast opsluit! Als je een wasdroger aanzet, altijd eerst controleren of er geen kat inzit. Constant moet je opletten want ze volgt je overal! Het liefst bevindt ze zich waar jij net je voeten wil neerzetten. Wanneer je een deur achter je dichttrekt, sluit je haar per ongeluk zo op."*



© 2008 Cattery Ifness, Ilona Koeleman

De intelligentie van de ALC zie je terug in de bengaal. Geen kastje is veilig en geen deur blijft voor ze gesloten.

*"Ons huis is, sinds we bengalen hebben, in een vesting verandert. Alle ramen hebben kindersloten, waardoor ze alleen maar op een kiertje open kunnen. Alle deurkrukken staan of deuren zijn op slot. De voordeur heeft gelukkig een halletje, dat we tot sluis hebben omgedoopt. Eerst de buitendeur dicht en dan pas de haldeur open. Wanneer we überhaupt een deur openmaken, is het een automatisme geworden, om eerst voorzichtig één been door de opening te steken. Een been dat hopelijk de bengaal die al op de loer ligt, tegen zal houden."*

Bengalen zijn roekeloos. Hierdoor komen ze nog wel eens in de problemen. Als je niet uitkijkt, springt een bengaal zo uit een open raam. Of dat raam nu op één hoog of op tien hoog zit dat maakt voor de bengaal niet uit.

*"Ik haal 's avonds laat even de hor van het zolderraam, om het raam te sluiten. Terwijl ik dat doe, zie ik een schaduw voorbij schieten. Het blijkt dat Zahra, die met een aanloop zo in het donkere raamgat verdwijnt, van het schuine dak afglijdt, aan de dakgoot nog even grip vindt, daarna twee verdiepingen naar beneden valt en buiten op de tegels terecht komt. Ze zeggen wel eens dat een kat negen levens heeft. Van deze negen levens heeft Zahra er in de loop van de tijd al minimaal vier verbruikt o.a. door dit soort stuntwerk."*



Bengalen kunnen heel hoog en ver springen.

*"Ishoe ziet in de dakgoot een duif zitten. Zijn instinct wordt, als bij donderslag, wakker en voordat hij er zelf erg in heeft, springt hij op, om ruim twee meter hoger in het gordijn te blijven hangen."*

Bengalen communiceren graag en veel met je.

*"Zahra kan ondertussen geen kittens meer krijgen. Ze weet het alleen zelf nog niet. Telkens vind ik een grote afgeleebberde bontmuis op de bank naast haar terug. Ik gooi hem er elke keer weer af want echt fris is hij niet meer. Soms vind ik hem ergens op de bovenverdieping terug om hem een paar uur later weer op de bank aan te treffen. Of ik krijg een knuffelbeertje in mijn schoot geworpen. Door de open treden van de trap gegoooid, precies op de bank gemikt die er schuin onder staat. Mijn zoons pluche sloffen zijn regelmatig zoek en die kan ik dan terugvinden op haar slaapplek. Of ik word 's nachts wakker van een miauwende Zahra die voor de deur staat met de muis of beer in haar bek. Wanneer ik*



*dan open doe, legt ze hem voor mijn voeten neer en vertelt mij precies wat ik ermee moet doen. Ik heb nog een beetje moeite het te verstaan maar het schijnt erg belangrijk te zijn."*

Een bijzondere eigenschap is dat de meeste bengalen dol zijn op water. Ze zijn dan ook regelmatig in de badkamer of zelfs onder de douche of in het bad te vinden. Maar een gedwongen wasbeurt is een heel ander verhaal.

*"Ik ben heel moe en wil op tijd naar bed. Terwijl ik de laatste voorbereidingen in de badkamer tref, schiet Pebbles het lege bad in. Ik hoor een 'mieuw' en een 'whoesh'. Pebbles is op haar zij over de inhoud van een leeggelekte shampoofles uitgedelend en zo een druipend shampoooesje geworden. We spoelen haar grondig onder de warme kraan af. Daarna*

*zit ik nog een half uur met een zielig bevend nat en piepend, in handdoeken gerold, hoopje kitten."*

### Bengalen en kinderen

De band tussen onze bengalen en mijn zoon Jem is heel bijzonder. Hij is, net als zoveel kinderen, opgegroeid met een rasloos poesje. Dit poesje was niet zo goed gesocialiseerd en een echte band hebben ze nooit gehad. Ze heeft Jem geleerd respect voor dieren te hebben. Onze bengalen hebben geleerd om liefde voor dieren te hebben. Onze eerste bengaal, Zahra, werd al snel een vriendinnetje. Toen er kittens kwamen, kon hij op school over niets anders meer praten. Zijn klasgenootjes werden er wel eens dol van. Totdat hij een kitten mee naar school mocht nemen. Toen begrepen ze wat hij bedoelde.

© 2008 Cattery Ifness, Ilona Koeleman

© 2008 Cattery Ifness, Ilona Koeleman



© 2008 Cattery Ifness, Ilona Koeleman



© 2008 Cattery Ifness, Ilona Koeleman

*"Jem is een paar dagen op schoolkamp en Zahra merkt op dat er iets niet klopt. Ze blijft ons maar miauwend aanspreken terwijl ze steeds naar zijn stoel loopt en weer terug naar ons. Zij maakt ons duidelijk dat Jem ontbreekt. Ze wil even zeker weten of we echt wel in de gaten hebben dat hij er niet is."*

De band van Jem met Pebbles is weer anders. Hij kan alles met haar. *"Door mij wil Pebbles niet graag opgetild worden. Jem daarentegen legt haar gewoon op haar rug. Wanneer ik met haar naar de dierenarts ga, neem ik het liefst Jem mee. Hij kan haar vasthouden op een manier waar ze rustig van blijft. Wanneer Jem door het huis wandelt, volgt ze hem constant. Als hij staat te douchen, staat zij klagend voor de badkamerdeur. Waar Jem is, is Pebbles."*

Bengalen blijven zelfs voor echte kattenliefhebbers een constante uitdaging. Ben je nieuwsgierig geworden?

Op de website van mijn Cattery: [www.ifness.com/bengaal/](http://www.ifness.com/bengaal/) en op mijn weblog: <http://ifnessbengalen.web-log.nl/> vertel ik regelmatig over wat wij nog meer met ze meemaken.

**Wij willen Ilona Koeleman van Cattery Ifness bedanken voor het leuke artikel en de mooie foto's!**

